



INDHOLD

**SKOLEÅRET 2010-2011 - ÅRETS BEGIVENHEDER - BESTYRELSEN
EN NY LÆRERS SYN PÅ SAGEN - SLETTEN - STRANDHÅNDBOLD
SEXORAKLERNE - BLIVEEKEND - PRAKTIK - MOTIONSDAG
MUSICAL - FICE INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE
CASINO - OSO-OPGAVEN - SKILEJRSKOLE - BRUXELLES
FASTELAVNSFEST - ELEVRÅD - VOLLEYBALLSTÆVNE
FODBOLD MOD VRIGSTED BY - BIOLOGI I FELTEN - MEDIEUGE
PERSONALE - ELEVER 2010-2011 - SÅLEN**

VRIGSTED
EFTERSKOLE

2010-2011

SKOLEÅRET 2010-2011

Sommer i Vrigsted. Skoleåret er ved at nærme sig afslutningen. Eleverne skriver Blå Bog, kiosken holder udsalg af de sidste varer og alle glæder sig til afslutningsturen til Mørkholt. Selvom de fleste er vemodige ved tanken om, at året snart er omme – og vi alle spredes over sommerlandet.

Hverdagen er travl på skolen. Maj og juni betyder prøver for 9. og 10. klasse. Der studeres, repeteres i læsecafeer. 8. klasserne evaluerer og er til årsprøver. Man kan mærke koncentrationen over det hele.

Efterskoleåret er gået hurtigt. I dette skoleår har vi haft besøg af mange bands – 4 koncerter på skolen med nyere rockbands. Gode aftener med dans og autografer. Og vores egne produktioner er også fremvist med stor succes. Opførelsen af årets musical Shrek var flot og sjov. Der var flotte præstationer på scenen og fantastiske kostymer og sminkning. Forestillingen blev vist 3 gange og tilskuertallet satte rekord, 2 efterskoler, flere klasser fra folkeskoler og en masse forældre og familie.

Temauger med fagligt indhold, og det var en stor oplevelse for 10. klasse, som kom en tur til EU-hovedkvartererne. Elever fra Vrigsted Efterskole diskuterede EU og ungdomsperspektiver med andre unge fra hele Europa. Eleverne forklarede deres liv og muligheder i forhold til læsevanskeligheder – det var en meget stor præstation.

Skilejrskolen gik til Sverige og var igen en succes. Alle udfordres på ski, både nybegyndere og øvede og livet i hytterne giver nye venskaber – og masser af hygge.

I skoleårets løb har vi deltaget i utallige stævner og konkurrencer. Elever fra mange efterskoler mødes og vi kommer tilbage til vores egen skole med nye erfaringer og oplevelser. Det er en stor fornøjelse, hver gang vi er ude. Desværre måtte Hellebjergstævnet aflyses pga. vejret – men i stedet mødtes vi med vores naboefterskole til fodbold og volley.

I øjeblikket er vi med i et projekt, RIOO, der skal undersøge mulighederne for en bedre måde at lave en personlig indstilling af computer-



programmerne. Det er meget spændende at være med i projektet, og det er fantastisk at se hvor gode eleverne er til at bruge skrive- og læseteknologierne. Elever fra forskellige danskhold har bidraget med diktater, der giver forskerne viden om, hvad eleverne kan have brug for.

I efteråret afholdt vi to kurser for børn og forældre udefra, hvor folk med læsevanskeligheder kan lære at bruge computeren som læse- og skriveværktøj. Kurserne er meget velbesøgte, og lærer og elever fra Vrigsted Efterskole er instruktører. Og det har været en stor fornøjelse at opleve, hvor gode eleverne er til at instruere andre – og hvor åbent og ærligt snakken går om læsevanskeligheder.

Alle unge skal have en uddannelse – og vi havde en meget fin uddannelsesdag, hvor tidligere elever og repræsentanter fra forskellige uddannelser fortalte om muligheder. Det er dejligt at møde tidligere elever som er godt i gang eller færdige med deres ungdomsuddannelse, og det er en stor hjælp for dem der skal til at i gang, at spørgsmål kan besvares af gamle elever, der ved, hvordan det er at komme videre i uddannelse.

Elevkredsen holdt gammel elevdag. Gensynet er altid en stor fornøjelse. Grillstegt pattegris, sport, sang og snak, hvor vi hører, hvordan det er gået og mindes gamle dage. Der er elevstævne hvert år i maj og gensynsweekend for det sidste elevhold i oktober. Vi glæder os til at se jer igen. Følg med i liv og arrangementer på Vrigsted Efterskole på Facebook og på vores egen hjemmeside.

Skoleåret har været meget fagligt – eleverne arbejder seriøst og har heldigvis store forventninger og ambitioner. I har været med til at vise, at det er godt at lære, og efterskolen er et godt sted at være.

Tak for et godt skoleår.

Kirsten Weile

ÅRETS BEGIVENHEDER

15. august	Skolestart
16. – 24. august	Introdage
27. august	Klimakaravanen
30. august – 3. september	Sletten
17. september	Beachvolley på Balle Musik- og Idrætsefterskole
22. september	Fodboldstævne i Horsens
25 – 26. september	Bliveweekend og Efterskolernes Dag
27. september	Sexoraklerne
30. september	Forældredag
15. oktober	Skolernes Motionsdag
28. oktober	Spil Dansk Dagen
30. oktober	Gensynsdag i elevforeningen
9. november	9. og 10. klasse forberedelse til praktik/skolebesøg
11. november	Musical på Bråskovgård Efterskole
12. november	Sproghaj/Gang i sproget
15. – 19. november	9. klasse i praktik og 10. klasse i brobygning
17. november	Musical på Flemming Efterskole
19. november	8. klasse national læsetest
23. november	Besøg af Nota
24. november	Juleklip
26. november – 2. december	Musicallemnedage
3. – 9. december	En lærer og en elev i Sydafrika
7. december	Badmintonstævne
9. december	Håndboldstævne
13. december	Let's talk about sex – foredrag
14. december	Banko i Vrigstedhus
15. december	Projektforberedelse
16. december	Intro til Uddannelsesplan
20. december	Terminsprøve matematik
21. december	Terminsprøve dansk og julemiddag
22. december	Julegudstjeneste og juleferie
5. januar	Casino og nytårsgalla
5. – 7. januar	Projektforberedelse

10. – 13. januar	Projektuge
11. januar	Foredrag ved Thomas Uhrskov
22. januar	Forældredag om uddannelse
29. januar – 4. februar	Skilejrskole
7. – 11. februar	10. klasse på EU-studietur
8. februar	Indefodboldstævne
21. februar	Koncert ved Vinding-elever
7. marts	Koncert ved Ignug
8. marts	Fastelavnsfest
10. marts	Foredrag ved tandplejen
15. marts	Volley-/bordtennistævne
19. marts	Efterskolernes Dag i Sydslesvig
20. – 24. marts	Medieuge
29. marts	Basketstævne
1. april	Teater på Kragelund Efterskole
7. april	Gymnastikstævne
11. april	Træning til Hellebjergstævne
13. april	Foredrag Sikker Trafik
14. april	Nye elevers aften
18. – 20. april	Naturfaglige dage
27. april	Svømme-/triatlonstævne
2. – 6. maj	Skriftlige prøver
2. – 6. maj	Præsentationskursus 8. klasse
9. – 11. maj	Emnedage biologi/geografi
14. maj	Gammel Elevdag
16. maj	Træning til Hellebjergstævne
17. maj	Hellebjergstævne – aflyst
25. maj	Musikfestival på Bråskovgård Efterskole
29. maj	Planlægning af kontaktgruppedag
6. – 17. juni	Mundtlige prøver
20. juni	Kontaktgruppedag
22. – 24. juni	Afslutningstur
24. juni	Skoleafslutning

BESTYRELSEN

Ole Flemming Lyse, formand
Overvej 26, Vrigsted, 7140 Stouby, tlf. 75 68 81 02

Ole Rasmussen, næstformand
Hovmarksvej 20A, 8700 Horsens, tlf. 75 65 85 43

Bente Poulsen
Skulsballevej 12, 7140 Stouby, tlf. 75 69 16 48

Frode Nielsen
Toften 15, 7130 Juelsminde, tlf. 75 69 14 18

Vivi Ottosen
Hornumvej 2B, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 82 26

Rina Damsgaard Hansen
Bellevej 34, 7140 Stouby, tlf. 75 89 70 19

Vibeke Hjorth
Holtegårdsvej 2, 7000 Fredericia, tlf. 51 92 16 72

Peter Grevsen, Ungdommens Vel
Højskolevej 3, Strib, 5500 Middelfart, tlf. 76 30 04 00

Kirsten Weile, forstander
Emil Bojsensgade 10, 8700 Horsens, tlf. 75 68 80 90



Vrigsted Efterskole, Overvej 12, Vrigsted, 7140 Stouby

Tlf. 75 68 72 12

Fax. 75 68 79 39

E-mail: kontoret@vrigsted-efterskole.dk

Hjemmeside: www.vrigsted-efterskole.dk

EN NY LÆRERS SYN PÅ SAGEN

”Der er mangel på lærere som aldrig før”. Ordene var som sød musik i mine ører, da jeg gik i gang med min uddannelse til lærer i sommeren 2006. Jeg har altid syntes, at mødet mellem lærer og elev er et yderst vigtig møde, da det jo i høj grad er her, at de unge mennesker bliver præget og skal vejledes mod deres kommende fremtid og valg af levevej. Jeg gik derfor i gang med min uddannelse med oprejt pande, og glædede mig fra start til at komme i gang med lærergerningen. Jeg har selv gået på efterskole i 99/00 og vidste fra da af, at målet var et job i efterskoleleverdenen. Da jeg blev færdig i 2010 fra Jelling seminarium, var manglen på lærere en helt anden historie. Det var vel nærmest kun 10 % af min årgang, der stod til, at kunne finde sig et lærerjob, og mange af disse var vikariater. Derfor var opkaldet om et tilbud om en fast stilling på Vrigsted efterskole en kæmpe lettelse og en stor gave.



Det var yderst spændende at starte i det nye job, og jeg så frem til at blive en del af en lille skole, hvor man kan mærke, høre og se hvad der foregår hele vejen rundt omkring én. Jeg var ikke helt klar over, hvad der ville komme til at betyde mest for mig i det nye job. Var det fagene man underviste i? Det sociale rum med eleverne? Eller måske noget helt tredje? Som dagene gik, syntes jeg at være kommet nærmere og nærmere en konklusion. At det i høj grad er mødet med ens kollegaer, der får hverdagen og jobbet til at blomstre. Det at man kan møde ind hver dag til en dejlig flok mennesker, der er fleksible, imødekommende og altid er hjælpsomme når en uerfaren ung lærer som mig, skal have lidt hjælp i diverse henseender. Man vokser hurtigt på Vrigsted efterskole, og jargonen er god og ligefrem, noget der passer mig rigtig godt. Aldersforskellen på lærerværelset er også til at få øje på. Det er utrolig dejligt, at der er personer i alle aldre, og det giver et meget dynamisk lærerteam, som jeg mener, er et af de vigtigste elementer i jobbet.

Det har været interessant at arbejde med unge mennesker, der har læse- og skrivevanskeligheder. Det giver nogle helt andre udfordringer, end en ”normal” undervisning ville have gjort. Det har lært mig særdeles meget om, hvorledes ens undervisning skal forberedes, og hvordan den kan blive ført ud i livet.

Det indeværende skoleår har også budt på en masse oplevelser i form af ture, som gav én ”erfaringer til rygsækken”. Året startede med en friluftstur på Sletten, der rystede elever såvel som nye lærere sammen, og en grobund for et godt år var sat.

Den årlige skitur var noget jeg havde set frem til i et godt stykke tid. Jeg må også sige, at alle forventninger til turen blev indfriet. Den stod i udfordringens og hyggens tegn. Langt de fleste elever fik rykket nogle grænser flere gange, og de udviklede nye færdigheder, som de ikke troede de havde. Også undertegnede fik lært mange nye ting, ikke mindst i den didaktiske retning. Det har til alle tider været meget spændende at blive kastet ud i nye læringsituationer, både for eleverne og læreren. Det er så op til de to parter, at få det til at fungere. Det gjorde det heldigvis på skituren.

Jeg ser meget frem til de kommende år i lærerjobbet, og glæder mig over de fantastiske muligheder, man som lærer kan være med til at give eleverne.

Morten Vestergaard Jensen

SLETTEN



Mandag gik med at gøre sig klar til turen hjemme på skolen.

Tirsdag startede med, at vi tog af sted med bus mod Sletten. Da vi ankom byggede vi bivuak. Det var en simpel bivuak. Vi sov i danskhold.

Onsdag: Dagen startede med, at vi lavede et bål og lavede morgenmad.

Bagefter kunne vi vælge imellem forskellige discipliner.

Torsdag: Efter morgenmaden skulle alle af sted op af Himmelbjerget.

Fredag: Vi startede med, at vi spiste morgenmad og ryddede alt op. Så tog vi hjem.

Jacob MO

STRANDHÅNDBOLD



Den 17. september var nogle af os elever ude at spille strandhåndbold, og det foregik ude på Balle Musik- og Idrætsefterskole, hvor de havde baner til det.

Det var en hyggelig dag, og inden vi tog af sted, skulle vi smøre madpakker. Da vi var mødt op derude, skulle vi starte med at få informationer om dagens forløb. Derefter var kampene i gang, og det var mega spændende. Det gik ikke så godt, men det var sjovt nok alligevel.

Da vi var kommet hjem på skolen, havde vi fri.

Trine N

SEXORAKLERNE

Den 27. september havde vi besøg af Sex Oraklerne.

Vi lærte at tage et kondom på, og vi lærte også en masse om seks sygdomme f.eks. hiv, aids.

Vi skulle også se forskellige typer prævention, som ikke gør piger gravide, såsom et p-plaster, p-piller og p-staven, og hvor de skal sættes på kroppen.

Vi fik også svar på en masse spørgsmål, f.eks. om man kan bruge en ananas som en fiske, men det kommer til at gøre ondt i tissemanden.

Martin R

BLIVEWEEKEND

I starten af skoleåret var der bliveweekend. Fredag lavede vi ikke det store, det var en stille aften. Lørdag om dagen forberedte vi, hvad vi skulle lave søndag til efterskolernes dag. Om aftenen skulle vi hygge os lidt, så vi holdt en lille sodavandsfest med god musik. Det var en meget hyggelig aften. Vi havde det rigtigt sjovt, man dansede, man hyggede og sang med på sangene. Søndag var meget hyggelig, og vi var aktive med at vise måske kommende elever rundt. Nogle skulle være på deres mandags valgfag, så man kunne se, hvad det er, man kan lave på efterskolen.

Kasper K



MOTIONS DAG



Det startede med at vi skulle ind på nogle hold, som vi skulle gå rundt med hele dagen. Da vi havde fået alt det praktiske at vide, skulle vi cykle ned til Stenhøj strand.

Da vi var kommet derud, fik vi at vide hvor vi skulle starte.

Der var mange forskellige poster. Mange af posterne gik ud på samarbejde, det gav en rigtig god stemning.

Da vi havde været i gang i en lille time, skulle vi spise madpakker. Dem havde vi lavet hjemme på skolen. Folk sad rundt i grupper og snakkede med hinanden.

Da alle havde spist deres madpakker, var der chance for at få flere point til sit hold. Man skulle løbe ca. 4 til 5 meter ud i vandet, rundt om en pose og ind igen. Der var mange, der var med til det. Det var godt at se alle de unge mennesker i vandet. Da alle der gerne ville i vandet var færdige, fik man at vide, hvem der havde vundet årets motionsdag.

Efter det cyklede alle hjem til skolen igen. Det var virkelig en sjov og anderledes motionsdag, end man var vant til.

Elevrådet

MUSICAL



Årets musical var Shrek, det var en stor oplevelse for os alle. Vi havde været i gang det meste af året, men så kom den uge, hvor det hele bare skulle være på plads, både dansere, lys/lyd og alle de andre. Der blev arbejdet hårdt alle steder. Skuespillerne var så småt begyndt at få nerver på, men ikke så mange, for der var plads til alle vores små pauser og sjov. Så kom dagen, hvor vi skulle fremvise hele stykket for Bråskovgaard & Kragelund Efterskole. Der var tryk på hele dagen. Alle var nervøse for, hvordan det skulle gå, men det hele gik, som det skulle - måske med en smule fejl, men publikum var med og kunne grine med os over det. Det var ikke vores eneste forestilling, vi havde også nogle dagen efter for Skolen i midten fra Hornsyld, og om aftenen kom vores forældre for at se det, så der har bare været meget at skulle nå.

Trine J og Maria H

FICE INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE



Fredag 3. december – tirsdag 9. december 2010 - Stellenbosch, Cape Town, South Africa

I december 2010 fik vores 10. kl. elev Rasmus L. Pedersen og jeg den enestående mulighed for at deltage i FICE-Internationals ungdomskonference i Sydafrika. Ungdomskonferencen var en parallel til den mere officielle FICE kongres, der blev afholdt. Vi skulle ned og repræsentere

Danmark blandt en række andre unge fra hele verden, som ligesom Rasmus skulle engagere sig i debat og diskussion om emner, som vedrører dem.

Vi to udsendte fra Vrigsted Efterskole var de eneste deltagende repræsentanter fra Efterskoleformen. Udover os var der 6 andre danskere deltagende, de andre var dog alle fra tre forskellige opholdssteder i DK.

Rasmus repræsenterede efterskolen som den eneste unge i verden, altså en skoleform, som ikke findes andetsteds i verden. Efterskoleideen er jo dansk, og hans opgave bestod derfor også i at få forklaret undervejs, hvad skoleformen egentlig går ud på og hvilken tankegang, der ligger til grund for denne danske kulturform.

Vi startede vores tur sydpå den 1. december. Ved ankomsten til Cape Town blev alle vi danske deltagere først indlogeret på et lokalt børnehjem. Vi tilbragte her det første døgn, hvor vi fik mulighed for at tale med en masse skønne børn, som af mange forskellige årsager nu boede på dette sted. Det var en fantastisk oplevelse, som gav et utroligt indblik i det enkelte barns personlige historie.

Dagen efter blev vi kørt ud til en camp ved foden af bjergene i Stellenbosch. Et utroligt smukt syn ventede os. Her tilbragte vi 3 dage med fuld aktivitet på tværs af kulturelle grænser. Dagene var tænkt som *kend hinanden dage* og forberedelse af den endelige officielle kongres, der skulle til at finde sted.

Efter disse første dage drog alle de godt 80 ungdomsrepræsentanter ind til byen, hvor de blev indlogeret på et gymnasium. Nu kunne de unge endelig begynde det officielle arbejde.

Rasmus skulle nu dagligt løbende debattere ud fra hans erfaringer fra den

institutionelle og samfundsbaseede omsorg. Målet for sammenkomsten var bl.a. at give de unge muligheden for at diskutere, udveksle erfaringer og informationer om deres systemer, hvorfra de kommer, og samtidig løbende sætte spørgsmålstejn ved fordelene og ulemperne ved sådanne systemer. Sammen skulle de forsøge at nedfælde "Keywords", som beskrev, hvad de som *International ung*, synes var mest vigtigt for børns opvækst, både i og udenfor hjemmet. Og dette gældende for alle børn, uanset om man var fra et land, som allerede er veludviklet som vores, eller et udviklingsland, som Sydafrika fortsat er. De skulle med deres stemme forsøge at påvirke beslutningstageres prioriteringer vedr. børneomsorg *World Wide*. Børnene arbejdede ufatteligt hårdt alle dagene under kongressen, fra morgen til aften. Alle oplevede tydeligvis vigtigheden af, at også de blev hørt undervejs. De var repræsentanter fra deres land og talte på alle de andre unges vegne også. Alle kom til orde og havde indflydelse på slutresultatet, som blev fremvist på hovedkongressens sidste dag. De unge fortalte med deres egne ord, musik, sang og billeder, hvad de mente er vigtigt at fokusere på, når børnene selv skal sige det. Et budskab, som skinnede mere igennem end de andre, var det brede ønske fra alle om, *at familien også skal hjælpes i processen*. Det er ikke nok, at der kun bliver taget vare på og hånd om børnene. Deres største ønske er nemlig, at hjælpen skal tilgodesee alle i familien, så de på sigt *kan blive sammen*. Dette står der nemlig intet om i de nedfældende retningslinjer fra FN. Så de voksne, som har nedfældet retningslinjerne, har fået "børnenes stemme" med til næste revidering af disse retningslinjer. Børnene ønskede, at man budgetterede penge til *guidning af hele familien*.

Efter 10 dage *i en helt anden verden* kunne vi begge atter vende hjem, en masse fantastiske oplevelser rigere.

Hele oplevelsen af at være så mange børn og unge samlet fra forskellige dele af verden har gjort stort indtryk på os begge, tror jeg. Måske er det forskellige indtryk, som har sat de største spor i os. Men der er ingen tvivl om, at vi begge tager tanken om fortsat at ville *gøre en forskel* med hjem. Jeg har ideer i mit hoved om, hvordan vi på vores efterskole måske kan være med til at hjælpe lande som Sydafrika videre i deres udviklingsproces vedr. børns rettigheder. Og jeg ved, at Rasmus også har sine. De personlige historier fra børnene fra de sydafrikanske børnehjem har nok sat de største tanker i gang hos mig personligt. Disse børn har allerede i en meget ung alder oplevet alt for meget. Svigt af forskellig karakter og misbrug, som man slet ikke tør tænke på. Disse historier er nok dem, som får mig til at være stolt over, at vi som efterskole, i et forholdsvis veludviklet land, har forsøgt, med vores deltagelse at sætte yderligere gang i og fokus på denne udviklingsproces som deres land står midt i. Udfordringer er der nok af hos alle.

Mette Hansen, engelsklærer på VE

CASINO AFTEN



Onsdag aften den 5. januar havde vi Casino aften. Vi skulle komme i det fineste tøj, vi havde, og med et godt humør.

Køkkenet havde lavet lækker mad til os. Til forret fik vi rejesuppe med ananas i og med brød til, og til hovedret fik vi kalvemørbrad med grønsager og kartofler til og brun sovs, og til dessert fik vi is og kage. Og det bedste af alt var, at de voksne skulle servere for os, og de skulle også tage opvasken, mens vi hyggede os ved bordene og snakkede. Efter vi havde spist, skulle vi ned og spille Casino. Man fik nogen penge af træ, og så måtte man spille for dem. Af spil var der roulette og 21 og poker og et terning spil. Det var rigtig hyggeligt, der var mange som nød den aften. Vi fik også gratis drinks, der var to til hver.

Da klokken var ved og være cirka halv 10, gik vi ud og så fyrværkeri. Det var rigtig flot og med mange forskellige farver. Da det var slut, skulle vi til at sige godnat til hinanden. Det var en super hyggelig aften med mange glade mennesker.

Sandra

OSO-OPGAVEN

I 10.klasse skal vi alle sammen lave en OSO-opgave (Obligatorisk Selvvalgt Opgave). Om fredagen har vi 10. klassefaget. Her begyndte vi med at lave en "Nem rapport", så vi kunne komme godt i gang med OSO-opgaven. Vi skulle skrive om vores uddannelse, fortæller Frederikke.



"Jeg gik ind på nettet, og så søgte jeg på min uddannelse som pædagog. Så jeg fik noget viden i baghovedet, så jeg havde noget at gå ud fra. Så begyndte jeg at opsøge nogle mennesker, som arbejdede inden for det fag, som jeg gerne vil arbejde med, og så kom jeg i gang med at skrive", fortæller Rikke, der også kommer fra brobygningsklassen.



"I uge 46 var vi i et brobygningsforløb på to forskellige ungdomsuddannelser. Jeg havde lavet nogle spørgsmål til mit brobygningssted, som var HG-praktik, men der blev forklaret rigtig mange ting derinde, så jeg følte ikke, at jeg havde brug for at stille dem nogle af mine egne spørgsmål. Jeg fik meget ud af det, og fik en ny synsvinkel på hvordan butikkerne fungerer, og det kunne jeg bruge i min opgave, fortæller Jonathan.



Jeppe og Jeppe var på brobygning i HTX, HF, SOSU og HF. "Vi fandt ud af at de gymnasiale uddannelser er rigtig svære".

"Jeg vil hellere ud i det praktiske", siger Jeppe GM., "så jeg skrev om min praktik i en SFO."

Jeppe TA fortæller: "Matematikniveauet er meget, meget højt, så jeg fandt ud af, at HTX måske ikke lige er noget for mig. Det skrev jeg i min rapport."





Vi har også været i praktik for at finde ud af, om vi har valgt den rigtige uddannelse. "Jeg søgte ud i praktik som butiksassistent", fortæller Sabrina, "fordi jeg gerne vil starte min egen butik. Det var ikke som jeg havde forventet. Der var meget mere oprydning og rengøring, end jeg havde forventet, men det har ikke forandret noget. Jeg vil stadig gerne have min egen butik, og jeg begynder på HGI efter sommerferien." Det handlede min opgave om.

"Jeg kommer fra Sydslesvig", fortæller Cedric, "Jeg valgte at lave en rapport. Jeg kom for sent i gang, fordi jeg var for doven, derfor skulle jeg lave min OSO på tre uger. Det var lidt svært at finde internetsiderne, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvordan man staver til de sider, men det lykkedes da til sidst.



Mathias UN. havde travlt. "Vi havde en uge til at forberede vores fremlæggelse, men jeg var ikke helt færdig med resten af min opgave, så jeg valgte at fremlægge, det jeg havde. Så skrev jeg resten af opgaven i min rapport og nåede lige at aflevere den, som jeg skulle."

Heldigvis nåede vi allesammen til vejs ende inden afleveringsfristen, og vi er helt sikkert alle sammen blevet meget klogere på vores kommende uddannelse og det at gennemarbejde en større opgave.

Brobygningsklassen



PRAKTIK UGE 46

Den 15.-19. november 2010 var 9. klasse på job, og jeg Martin var ved en murer. Det var godt, og jeg lærte meget. Der var vi i en uges tid, men vi fik ikke en krone for det. Det var godt at komme ud fra skolen, ud og røre sig. Vi så på vores fremtidige job eller kom nærmere på det rigtige job.

Martin R

SKILEJRSKOLE





Lørdag d. 29. januar tog vi af sted på skitur til Sælen. Vi kørte med bus til Frederikshavn, hvor vi sejlede til Sverige og kørte derefter i bus igen til Sælen.

Vi skiftede til skitøj med det samme og spiste noget morgenmad. Herefter måtte vi vente på vores ski og snowboards. Efter vi havde fået vores ting, blev vi delt op i 9 hold, og så skulle vi med vores grupper ud og stå på ski.

Vi stod på ski til kl. 17.00, og efter det skulle vi finde vores hytter og finde ud af, hvem vi skulle bo sammen med. Resten af aftenen fik vi fri og måtte lave hvad vi ville, vi skulle bare være stille efter kl. 23.00.

Dagen efter skulle vi spise morgenmad og ud på vores hold og stå på ski. Efterhånden som man blev bedre til at stå på ski, kunne man blive flyttet til et bedre hold. Resten af dagene var lige som de andre dage "stå på ski, spise og være sammen med de andre og hygge sig".

Turen hjem gik ret hurtig for man bliver rigtig træt, så man sover det meste af turen hjem.

Kenneth Runge og Erik Buhrkal

BRUXELLES



Endelig var turen kommet til vi skulle til Bruxelles. Vi havde alle glædet os rigtig meget til det, og forberedt os rigtig meget, men vi vidste alligevel ikke rigtig hvad det var vi skulle ned til. Men vi havde glædet os til at få noget mere at vide om EU.

Busturen var enorm lang, men med god stemning og en god film så føltes den ikke så lang alligevel.

Da vi kom til vores første hotel var vi trætte, så vi skyndte os at få pakket ud, så vi hurtigt kunne komme i nattøj, og få en god lang nattesøvn.

Næste morgen da vi stod op, var vi utrolig spændte på, hvad det var vi skulle se, hvad det var for en stor by vi var kommet til. Folk var i godt humør, så dagen startede godt ud. Det var en fed by vi kørte igennem, men vi måtte vente med at komme ud og studere den, for vi skulle først se et parlament.

Vi var kommet lidt før, så vi skulle stå og vente på vi kunne komme ind, men da vi så endelig kunne komme ind, var det enormt stort.

Der kom en dame, der skulle fortælle om parlamentet, og så kom der en dansk politiker (Mose), som skulle fortælle, hvordan det var at arbejde i parlamentet.

Efter et meget langt foredrag om parlamentet og hvordan hverdagen var der,



blev vi vist ind i salen. Det var ret stort at sidde der, fordi man vidste, der var blevet taget nogle beslutninger, som havde berørt hele EU.

Endelig var det tid til en fed tur i byen, det var en stor by, med flotte bygninger og mange anderledes mennesker, og vi så deres kendte springvand (The Man). Det havde været en fed dag, men vi var ved at være trætte, så nu var det tid til at finde vores nye hotel.

Nu var det nok blevet den store dag, for i dag skulle vi i EU-skole, hvor vi skulle mødes med en masse andre unge fra andre lande. Det var sjovt at se de andre unge mennesker, fordi der var mange skoler, der havde skoleuniformer, men det var en endnu federe ting at sidde i parlament salen, fordi der var taget nogle rigtig store beslutninger, igennem tiden og fordi den var så stor.

Hjemme fra havde vi valgt hvad vi gerne ville snakke med de andre grupper om, om det var EU's fremtid, miljø, borgerkultur, m.m. Vi skulle gå ud i de grupper vi havde valgt, og så skulle vi diskutere med de andre unge fra de andre lande. Det var spændende at høre, hvad de andre havde at fortælle, og hvad de havde tænkt om EU, man fik et helt andet syn på EU.

Dagen havde været lang, og den havde måske været lidt for lang, det var rigtig mange timer, vi bare skulle sidde og lytte, så man ville også rigtig gerne hjem til sidst.

Det har været en tur fuld af oplevelser og gode minder, og vi har lært en masse ting.

TAK FOR EN FED TUR ALLE SAMMEN!!!

Christian og Rasmus

FASTELAVNSFEST

Efter vi havde spist aftensmad, gik vi til stilletime, hvor vi kunne klæde os om til fastelavnsfesten. Efter stillestunden gik vi ned til værkstedet, hvor vi slog til tønde og skulle finde en kattekonge og kattedronning. Bagefter gik vi ned i hallen og lavede nogen lege som limbo og ballondans. Efter vi havde lavet det, skulle vi finde de bedste kostumer som par, og det blev Thomas O og Ditte.

Elevrådet



ELEVRÅD



Når man er i elevrådet, skal man tænke over, hvordan man kan gøre skolen bedre, og hvordan man kan hjælpe flest mulige med at få dem med ud og lave noget. Fx sætte en volleyball bane op, arrangere en fastelavnsfest eller få sat et apparat op, så der altid er koldt drikkevand. Eller noget udendørs lys så man kan spille fodbold om aften. I elevrådet skal man stå i kiosk og sørge for, der komme nye varer som elevkassen kan tjene nogle penge ind på, så elever kan få nogle nye ting. Når man sidder i elevrådet skal man være åben for nye idéer. Man kommer til at skulle lave nogle ture for skolen, blandt andet afslutningsturen eller fester, hvor skolen vil hjælpe med, og hvor vi kan bruge vores penge fra elevkassen. Man får ansvar.

Gitte og Silvia

VOLLEYBALLSTÆVNE



Vi skulle til Vejle Idrætsefterskole. Vi skulle køre med bus derhen. Så skulle vi vente på, at vi skulle spille, så vi så på de andre hold spille. Pigerne vandt en og tabte en, og drengene vandt to og tabte en, men vi havde en hyggelig dag.

Jacob K

FODBOLD MOD VRIGSTED BY



BIOLOGI I FELTEN



MEDIEUGE





Vi havde en medieuge. I den skulle vi lære, hvordan man bruger de forskellige virkemidler til film, billeder og lyd. Vi lærte om det i forskellige grupper. Man kunne selv vælge, hvilken gruppe, man ville være i. De fleste valgte billede og film, der var ikke mange, der ville lave lyd. Dem, der valgte billede, skulle lære at bruge Photostory eller lave et PowerPoint diasshow med musik på.

De fleste valgte at lave opgaverne i Photostory, fordi det virkede lettere og mere overskueligt. Det havde også mange fede detaljer, som gjorde, det så bedre ud, så som at billedet svævede rundt og selv zoomede ind eller ud.

Dem, der valgte lyd, skulle bruge et program, der hed Audicity. De skulle indtale / indspille lyde og sammensætte dem til fx. reklamer, musik indlæg og specielle effekter.

Dem, der valgte at lave film, skulle mindst lave en film og en reklamefilm. I reklamen skulle de have en, der sagde noget om et produkt, de lavede reklame for. Lige som i virkeligheden. Til selve filmen valgte mange at lave en musikvideo til selvvalgt musik.

Elevrådet

PERSONALE 2010 - 2011



Kirsten Weile
Forstander



Britta Brigsted
Viceforstander



Birgit Hansen
Administration



Bent Bruun Pedersen
Lærer



Jette Pape
Lærer



Katrine Lenskjold
Lærer



Kristian Winther Nielsen
Lærer



Linda K. Overgaard
Lærer



Malene S. Larsen
Lærer



Marianne Boes
Lærer



Mette Hansen
Lærer



Mette Juul Keseler
Lærer



Morten V. Jensen
Lærer



Sara Wiuff
Lærer



Søren Lindvig
Lærer



Troels Lavrsen
Lærer



Knud Hansen
IT-administrator



Sonja Lassen
Køkken



Mette Tønnesen
Køkken



Kisser B. Poulsen
Køkkenmedhjælper



Bent Rørby
Pedel



Jørn Just Sørensen
Pedelmedhjælper



Leif Petersen
Pedelmedhjælper

ELEVER 2010 - 2011

Navn	Adresse		Telefon
Anders D. Christensen	Fyrrevejen 29	4180 Sorø	58 18 68 28
Anders J. Christensen	Brynet 74	Bramdrupdam 6000 Kolding	75 56 88 05
Anders Lindberg	Hasselhaven 45	8520 Lystrup	86 22 43 75
Anne H. Jensen	Klintevænget 18	5620 Glamsbjerg	64 72 37 12
Anne K. Andersen	Åvænget 10	Vester Nebel 6040 Egtved	28 30 05 83
Anne K. Jensen	Lynghøjvej 3	Stilling 8660 Skanderborg	86 57 04 22
Bertil R. Lauritzen	J. L. Heibergs Vej 50	8230 Åbyhøj	20 42 09 27
Camilla N. Laursen	Borgergade 55	Hjortsvang 7160 Tørring	75 67 62 48
Casper Sørensen	c/o Holmevej 35	Ebdrup 9640 Farsø	
Cedric Hansen	Schwenshuh 5	D-24890 Stolk	00494623183935
Christian Schack	Mølleparken 3	6640 Lunderskov	22 23 77 69
Dianna Wöhler	Stationsvej 20	8330 Beder	86 93 70 26
Ditte M. Kikkenborg	Kløvervej 6	8700 Horsens	61 72 47 15
Erik G. Buhrkall	Asbobyvej 16	6622 Bække	75 38 99 10
Frederikke E. Dinnsen	Åbenråvej 41	6000 Kolding	75 53 75 34
Gitte K. H. Andersen	Brondbjergvej 3	6990 Ulfborg	97 48 43 21
Helle R. Pedersen	Storegade 35	8765 Kløvborg	75 76 11 60
Jacob M. Olsen	Sønderbyvej 112	6731 Tjæreborg	60 11 03 76
Jacob S. Kristiansen	Østervænget 64	6623 Vorbasse	75 33 32 46
Jeff Bøgelund	Østergade 48	8300 Odder	86 54 72 92
Jeppe G. Madsen	Enggade 1	5400 Bogense	64 81 15 87
Jeppe K. Andersen	Kobbermosevej 14	Kingstrup 5591 Gelsted	64 49 25 40
Jeppe T. Andersen	Piledamsvej 55	6000 Kolding	75 53 76 83
Johan J. Bertelsen	Sofievej 18 1. th.	7100 Vejle	25 12 05 80
Jonathan M. M. Basse	Bredgade 7	8300 Odder	86 54 55 25
Kasper R. Kragelund	Otto Møllersgade 4	Gylling 8300 Odder	86 54 75 18
Kasper Svendsen	Nørregade 13 1. th.	8300 Odder	86 54 16 79
Katarina Jurock	Flådevej 67	4040 Jyllinge	46 73 17 78
Kathrine G. Schreiber	Fjordparken 312	8700 Horsens	75 64 66 24
Kenneth B. Runge	Mimersgade 7A 1. th.	8700 Horsens	25 52 30 90
Kevin H. Ebbesen	Toften 15	Filskov 7200 Grindsted	75 34 82 95
Kevin L. Laursen	Vestervej 2A st.	8751 Gedved	86 53 81 16
Kezia M. Nielsen	Rugvangen 5D	3400 Hillerød	48 25 48 27
Kristoffer R. Hansen	Engparken 33	6580 Vamdrup	40 52 58 59
Lasse Rasmussen	Dalgårdsparken 41	8543 Hornslet	86 97 52 92
Lasse Vangsøe	Mimersgade 3B 1. tv.	8700 Horsens	27 11 18 92
Line Eibye	Adelvej 14	8240 Risskov	86 22 99 94
Lis H. Knudsen	Kildegårdsvej 11	8740 Brædstrup	75 76 01 93
Louise E. Hansen	Hanekjær 22	4660 St. Heddinge	56 50 30 44

Navn	Adresse			Telefon
Lærke Herskov	Odensevej 714		5300 Kerteminde	65 39 10 96
Mads G. Jensen	Klintrup Hedevej 82		8472 Sporup	86 96 80 60
Malene H. Haarby	Kirkeløkken 51	Nr. Søby	5792 Aarslev	62 62 52 64
Malte J. Pedersen	Skovgården 18 II th.		5500 Middelfart	28 68 54 99
Maria D. Hansen	Østergade 15A		8700 Horsens	86 59 02 27
Maria Ø. Enemark	Bachstrasse 43		D-24392 Süderbrarup	004946411624
Martin L. Poulsen	Thit Jensens Vej 2		6000 Kolding	75 54 12 17
Martin Rasmussen	Silkeborgvej 62	Aidt Mark	8641 Sorning	86 95 73 73
Martin Vestergaard	Nebsager Kirkevej 28		8783 Hornsyld	75 68 89 88
Mathias B. O. Andersen	Løvemunden 8		5220 Odense SØ	26 35 60 04
Mathias H. Mikkelsen	Torshøjvænget 22		8361 Hasselager	86 28 37 81
Mathias K. H. Larsen	Byagervej 62B		8330 Beder	86 93 62 36
Mathias L. R. Madsen	Drostrupgårdvej 2		6600 Vejen	75 36 80 72
Mathias U. Nielsen	Beringsvej 72		8700 Horsens	28 92 11 16
Michael P. Sell	Egeskov Skovvej 10	Egeskov	7000 Fredericia	75 92 22 12
Michael V. Andersen	Nørregade 45		8783 Hornsyld	75 68 53 56
Mie Mathiesen	Vestervang 16		5485 Skamby	21 85 61 52
Mikkel V. Larsen	Lysagervænget 14		8722 Hedensted	21 69 51 40
Mogens S. P. Jensen	Korskærvej 6 2. th.		7000 Fredericia	61 15 92 55
Monika Mikaelson	B1216	Iddimiini	3913 Angmagssalik	00299-985600
Morten L. Pedersen	Henrik Hertz Vej 11		8660 Skanderborg	86 52 52 14
Nadia M. Aadahl	Mesing Hedevej 2	Mesing	8660 Skanderborg	86 57 32 87
Nicklas D. Jensen	Borberggade 41		7140 Stouby	40 56 96 26
Nicolai S. Riishøj	Vinthervej 20		8732 Hovedgård	75 66 12 30
Nina Arens	Saturnvej 44		8723 Løsning	75 79 04 79
Peter M. Ravn	Risbøge 18	Højrup	6640 Lunderskov	75 55 91 33
Rasmus L. Pedersen	Thostrupvej 17	Aidt Mark	8881 Thorsø	86 96 66 56
Rasmus T. Christensen	Nybovej 35	Ny Nørup	7182 Bredsten	20 61 76 32
Rikke C. Thomsen	Almsted 13		6440 Augustenborg	26 59 20 18
Rikke H. K. Larsen	Kærnehøjvej 158		5260 Odense S	65 95 96 94
Sabrina L. Pedersen	Tingvej 13		8950 Ørsted	86 48 87 04
Sandra A. Tønnesen	Kejsdalen 217		7130 Juelsminde	75 69 58 40
Silvia H. Nielsen	Kløvervej 4		5500 Middelfart	64 41 54 24
Simon B. Laursen	Nørremarken 36		5881 Skårup	51 26 21 26
Thomas Overgaard	Vejlevej 22		7182 Bredsten	75 88 28 71
Thorbjørn N. Kolborg	Tranevej 19		8240 Risskov	86 17 34 41
Tomas Pedersen	Hårupvej 27		8740 Brædstrup	35 10 89 98
Trine Johansen	Elbækparken 49D		7080 Børkop	27 51 81 84
Trine R. Nørgaard	Skolevej 10	V. Sottrup	6400 Sønderborg	74 46 99 29
Victoria Linckert-Nielsen	Tranekærvej 40		9490 Pandrup	25 21 44 05

SÄLEN 2011

