

INDHOLD

**SKOLEÅRET 2009-2010 - ÅRETS
BEGIVENHEDER - BESTYRELSEN -
SLETTEN - NOTA - PROJEKTOPGAVE -
KØBENHAVN - JULEWEEKEND - CASINO -
MUSICAL - SKILEJRSKOLE - TEMADAGE -
SYDSLESVIGSKE ELEVER PÅ BESØG -
KRAGELUNDLØBET - ELEVFORENINGEN -
ELEVER 2009-2010**

SKOLEÅRET 2009-2010

Efterskoleåret er omme – endnu et Vrigsted-skoleår er gået. I år har 81 unge lært hinanden, skolen og området at kende.

I sommerferien deltog 17 elever og tre voksne sammen med 3823 andre efterskoleelever i DGIs Landsstævne i Holbæk. Vores lille gruppe er med på mange pressebilleder fra stævnet. Stort og flot og 7 dage med efterskolesammenhold og gymnastik. Elever og lærere øvede landsstævnets serier mange gange, og resultatet var unikt. Igen var vi den eneste ordblindedefterskole, der var med! Vi deltager også ved næste landsstævne i Esbjerg 2013.



Indholdet i fagene på efterskolen svarer til kravene til almindelige skolers overbygningsskoler. Det betyder, at elever på Vrigsted Efterskole nu har mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse prøver. Mange elever indstilles til prøve i dansk og matematik, alle i 9. klasse går til prøve i samfundsfag og fysik. 8. klasse arbejder med de boglige fag, og 10. klasse kan gå til prøve enten her eller i brobygning, dvs. på Erhvervsuddannelserne i Horsens. Heldigvis har vi også plads til masser af valgfag, bl.a. golf, friluftsliv, idræt, krea med glaskunst, værksted, tysk, 10. klassesfag, science, 1. hjælp, musik og drama, havebrug.

I dette skoleår har vi igen opført en flot musical, Drengen der fik en lille søster med vinger, vores egen produktion lavet over en populær film. Det blev en meget flot forestilling, som vi viste til forældre og gæster fra andre efterskoler og folkeskoler – stor succes! Vores gymnastikopvisning vises tre gange i dette skoleår, et flot og stort projekt for lærere og elever.

Dette skoleår begyndte rigtig godt på sportsfronten. Vi deltog i Beringsstafetten, et løb i Horsens i august, og vandt skolepokalen. Det gav mod og selvtillid til masser af andre stævner i skoleårets løb, og vi har deltaget i efterskolernes fodboldstævne, håndboldstævne, basketstævne og venskabsstævner af forskellige slags. I dette skoleår har vi vundet sejre i kampe ved flere stævner, guldmedalje og flot placering i svømning, guldmedalje ved 10 km rulleskøjtøbeløb ved Hellebjergstævnet. Mange elever har valgt at være her i weekender, og der bliver lavet en masse forskelligt; leg, sport, karaoke, konkurrencer, byture, hygge.

Som noget nyt har vi i efteråret afholdt to it-kurser for elever og familier med børn, der har fået it-rygsæk med oplæsningsværktøj. Kurserne blev annonceret via brochurer, der blev sendt rundt til skoler i 3 kommuner og på vores hjemmeside. Det var en tordnende succes med overtegnede kurser og venteliste. Vi gentager ideen og laver nye kurser i efteråret.

Forskningsprojektet Unge Ordblinde Skriver Løs med It er afsluttet. Projektrapporten

kan læses og downloades fra vores hjemmeside. Vi deltog i en stor international konference Ord09 i august. Ny forskning på ordblindeområdet blev fremlagt. Vi fremlagde vores projekt brobygningsklasse, som jeg har beskrevet og undersøgt. Rapporten om arbejdet ligger på vores hjemmeside.

Vi er nu i gang med et nyt udviklingsprojekt om ordforslagsprogrammer.

Ordblindeefterskolerne har netop afholdt vores egen konference om Unge Ordblinde skriver Løs med It – ny viden om ordblinde, i samarbejde med Dansk Videnscenter for Ordblindhed og Hjælpemiddelinstittutet. Der var 250 deltagere, vi havde to workshops om afholdelse af prøver og brobygning. Mens alle lærere var til konference, var elever og resten af personalet i biografen og så filmen Avatar i 3D.

I dette skoleår har vi været en del ude af huset. I efteråret deltog en gruppe elever i en konference i København arrangeret af NOTA, som er et bibliotek, hvor alt kan lånes digitaliseret og elektronisk. Biblioteket er tilgængeligt for alle, der har læsevanskeligheder og andre hindringer for læsning. Eleverne herfra bidrog med deres erfaringer og beskrivelse af behov for bøger og tekstmaterialer.

Turen til Sletten, hvor elever og lærere blev rystet sammen var endnu engang en fantastisk naturoplevelse. Her erfarede vi endnu engang hvad det kræver at bo ude, og hvor dejligt det er at komme hjem til et veldækket bord og badeværelser med varmt vand.

Lejrskolen gik i år til Sälen. Her var oplevelser for alle – ski, dejlige hytter. Sport, hygge og samvær i et solbeskinnet svensk fjeld.

8. klasse var i november rundt i København. Vi fik lov til at bo hos Holtehus Efterskole i nogle dage. København blev udforsket om dagen og kammeratskab opstod på tværs af skoler om aftenen.

Teateroplevelsen i dette skoleår har været gæsteforestillinger her på efterskolen. Vi har haft besøg af Teaterhøjskolen i Toftlund to gange, som har vist nogle meget interessante og spændende stykker.

I vinterferien gik der hul på et vandør, og vandet nåede at fosse så længe, at det trængte igennem loft og gulv fra krealokalet ned på den lille drengegang og helt ned på pigegangen. 22 elevers værelser skulle renoveres. Vi fik opstillet en barak til 14 drenge på parkeringspladsen, og 6 piger blev genhuset i en villa ved siden af skolen. Efter 2 måneder er værelserne nu blevet repareret, og de er faktisk bedre, end de var før vandskaden!

I løbet af kort tid går vi i gang med at renovere spisesalen, så den kan blive pæn og nemmere at holde.

Gl. elevdag er en stor begivenhed. Det er dejligt at mange kommer, og det er godt at se de gamle elever og høre om livet efter efterskolen. Stor tak til alle jer, der kommer, jeg håber I vil komme til næste år.

Ligesom vi har dette årsskrift, kan man også finde os på vores hjemmeside og på facebook.

Tak for et godt skoleår.

Kirsten Weile

ÅRETS BEGIVENHEDER

16. august	Skolestart
17.—25. august	Introdage
31. august	Ernedag om Sletten
1.—4. september	Friluftstur til Sletten
18. september	Forældredag
23. september	Fodboldstævne
25.—27. september	Blive-weekend
27. september	Efterskolernes Dag
28. september	Besøg på Tangeværket
29. september	Foredrag ved skoletandplejen
9. oktober	Skolernes Motionsdag
24. oktober	Gensynsdag med gamle elever
26. oktober	Projektforberedelse
28. oktober	10. klasse skolebesøg
29. oktober	Teaterforestilling på Bråskovgård Efterskole
29. oktober	Nota-konference
2.—6. november	10. klasse obligatorisk brobygning
3. november	9. klasse erhvervsbesøg
9.—13. november	9. og 10. klasse i praktik
10.—12. november	8. klasse i København
17. november	Projektforberedelse
19. november	Projektforberedelse
23.—27. november	Projekt-/OSO-opgave
2. november	Korttræf
2. november	Terminsprøve dansk
3. december	Terminsprøve matematik
4.—6. december	Blive-weekend
8. december	Teaterhøjskolen: "12 møder med et vidunderbarn"
8. december	Badmintonstævne
17. december	Julemiddag

18. december	Juleafslutning
4. januar	Casino
12. januar	Sexkaravanen: Don't fuck it up
22.—28. januar	Musical
6. februar	Forældredag - erhverv
9. februar	Hoptrup Efterskole: "Romeo og Julie"
10. februar	Musik ved elever fra Skolen for musik og design
7.—12. marts	Skilejrskole
15.—19. marts	8. klasse på præsentationskursus
17. marts	Basketstævne
29.—31. marts	Temadage
31. marts	Teaterforestilling på Kragelund Efterskole
14. april	Klovborg Bio: Avatar
15. april	Gymnastikstævne i Forum Horsens
22. april	Nye elevers aften
28. april	Svømme-/triatlonstævne
3.—6. maj	Skriftlige prøver
7. maj	Emnedag
8. maj	Gammel elevdag
9.—10. maj	Emnedage
11. maj	Kragelundløb
11. maj	Prøve biologi
12. maj	Prøve geografi
17. maj	Træning til Hellebjergstævne
18. maj	Hellebjergstævne
19. maj—18. juni	Læsecafé
26. maj	Musik- og Teaterhøjskolen: "Før/Efter"
26. maj	Musikfestival på Bråskovgård Efterskole
1.—18. juni	Mundtlige prøver
10. juni	Fodboldkamp mod Vrigsted By
21. juni	Danskholdsdag
21.—25. juni	Afslutningsuge
25. juni	Afslutning

BESTYRELSEN

Ole Flemming Lyse, formand
Overvej 26, Vrigsted, 7140 Stouby, tlf. 75 68 81 02

Ole Rasmussen, næstformand
Hovmarksvej 20A, 8700 Horsens, tlf. 75 65 85 43

Bente Poulsen
Skulsballevej 12, 7140 Stouby, tlf. 75 69 16 48

Frode Nielsen
Barrit Langgade 1, 7150 Barrit, tlf. 75 69 14 18

Bente Grønberg Jakobsen
Rosenvænget 17, 7130 Juelsminde, tlf. 75 69 46 29

Vivi Ottosen
Hornumvej 2B, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 82 26

Peter Grevsen, Ungdommens Vel
Krügersvej 70B, 7000 Fredericia, tlf. 76 30 04 00

Kirsten Weile, forstander
Emil Bojsensgade 10, 8700 Horsens, tlf. 75 68 80 90



Vrigsted Efterskole, Overvej 12, Vrigsted, 7140 Stouby

Tlf. 75 68 72 12

Fax. 75 68 79 39

E-mail: kontoret@vrigsted-efterskole.dk

Hjemmeside: www.vrigsted-efterskole.dk

SLETTEN



Den 1. til 4. september skulle Vrigsted Efterskole på Sletten. Turen er for at få alle til at snakke bedre sammen og for at få alle til at lære hinanden bedre at kende. Vi skulle bo sammen i dansk holdene, i nogle bivuakker som vi selv skulle lave.

Om tirsdagen da vi lige var kommet der op skulle vi lave bivuakker, det var lidt hårdt. Men til sidst fik vi den lavet. Da vi blev færdige med dem skulle vi lave mad på fælles bål. Da vi var færdige med at spise, kunne vi gøre som vi ville, indtil vi skulle være i bivuakkerne.

Onsdag morgen var der en af bivuakkerne, der var gået i stykker om natten, så dem der boede i bivuakken var helt våde. Vi skulle selv lave morgenmad i dansk holdene. Det smagte ikke for godt. Da vi var færdige med at spise, skulle vi samles for at få info om dagens aktiviteter. Vi blev delt ud i nogle grupper. I grupperne skulle vi lave en masse forskellige lege. De var sjove. Vi fik lidt at spise, og efter vi havde spist var der aktiviteter igen. Efter alle aktiviteterne var det tid til at lave aftensmad. Vi skulle også selv lave aftens-

maden. Det var rigtig hyggeligt at sidde og spise sammen med alle kammeraterne, og man havde en god fornemmelse af efterskole livet. Efter aftensmaden var der samling ved bålet.

Da det blev torsdag skulle vi igen lave morgenmad, den her gang smagte det lidt bedre. Bagefter skulle vi samles omkring bålstedet. Ved bålstedet fik vi noget at vide om aktiviteterne og om fælles turen til Himmelbjerget. Efter samlingen skulle vi ud og lave aktiviteter. Det var igen nogle sjove aktiviteter. Efter aktiviteterne skulle vi lave madpakker til gåturen til Himmelbjerget. Og så skulle vi op på Himmelbjerget. Det var en lang og hård gå tur. Da vi kom der op tog lærerne nogle billeder af os alle sammen, og efter det kunne vi gøre som vi ville. Om aftenen skulle vi ikke selv lave mad. Lærerne var kommet med mad. En af dagene havde vi bygget en stenovn, hvor vi havde lagt en masse kartofler ned i. De var blevet dejlig varme og gode. Efter vi havde spist, kunne vi gøre hvad vi ville, indtil vi skulle i seng.

Om fredagen skulle vi tidligt op og pakke vores ting. Derefter skulle vi rydde op på pladsen. Det tog lang tid, for vi havde en masse rod på pladsen. Da vi var færdige, stod der to busser og ventede på os. Da alle tingene var kommet ind i bussen, kørte vi tilbage til Vrigsted.

Søren R og Malte



NOTA KONFERENCE



Da vi var på Nota skulle vi op kl. 6 for og få morgenmad og komme med bussen, og den var bare lille! Vi sad i den lille bitte bus i 3 timer. Da vi så kom ud af den lille bus, var vi bare trætte, men så skulle vi op og snakke med dem fra nota om hvad en ordblind bruger af hjælp på en ordblind efterskole, i en hjælpe klasse, og en folkeskole for børn der har læse svært. Der sad vi og snakkede i en time, og da vi ikke havde mere og snakke om, skulle vi høre om nogle der var ordblinde, og hvordan de havde fået et arbejde, og hvordan alle havde sagt til dem, at de ikke kunne få et godt job, fordi de var ordblinde. Så de ville vise dem alle, at de godt kunne hvis de ville, så de havde taget nogle aftentimer, så de kunne lære noget mere. En der hed Benjamin, der var englænder, var ordblind, men han var blevet forfatter og havde skrevet en masse bøger, og der er mange der læser hans bøger i en stor del af EU.

Silvia

PROJEKTOPGAVE: VI SKAL NEDSÆTTE VORES CO₂ FORBRUG



Vi har valgt om CO₂, fordi vi skal tænke over vores miljø. Vi tænker ikke så meget på vores forbrug, og hvis vi ikke gør noget snart, så vil det få store konsekvenser for vores levemåde. Derfor har vi valgt om det.

Vi vil præsentere et lille stykke af vores Projekt med vindmøller og solenergi. Vi har fundet ud af, hvis vi har en vindmølle, så laver den jo kun strøm, når det blæser, men hvis man tager en solcelle, så skal man ikke bruge vind. Der er mere sol end vind, og solceller kan man sætte op næsten overalt, på siden af et hus eller på taget, men så kommer problemet: hvor skal vi lagre strømmen, ellers skulle man have en batteripark. Men det er ikke alle, der vil have en batteripark til at stå, så derfor hav-

de vi vindmøller.

Så skulle vi fremlægge det, og vi fremlagde vores Projekt for vores klasse og tre lærere. Vi havde lavet et produkt, og det var et partikelfilter, som vi selv havde lavet, og vi syntes selv, det gik godt. To uger efter fik vi karakterer for vores projekt. Mick fik 10, og Martin fik 12.

Martin Lo

KØBENHAVN 10.-12. NOVEMBER

Tirsdag

8.klasse skulle til København, så vi gik ned til busstoppestedet. Vi skulle med bussen til Vejle og fra Vejle til København. Vi stillede vores bagage, og så skulle vi ud i byen. Vi gik og gik, så kom vi ud til Den Lille Havfrue, og vores lærer snakkede og snakkede. Da han så var færdig med at snakke, gik vi videre. Vi var rundt og se meget. Da vi så skulle spise, gik vi næsten ned i den anden ende af byen. Det var hårdt. Vi skulle spise på noget der hed Rizraz, det var nu meget hyggeligt. Så skulle vi hen til den skole, hvor



vi skulle sove. Vi skulle med S-tog derhen. Da vi kom derhen fik vi 2 klasseværelser, vi skulle dele os i. De var ikke ret mange på Holtehus Efterskole. Det var mærkeligt at være på den skole.

Onsdag

Onsdag var vi også ude og gå. Vi gik, og så stoppede læreren og skulle snakke. Det gjorde han hele tiden. Vi gik ind på torvet, var oppe og kigge på Rundetårn, og så gik vi ned i metroen. Så gik vi sammen 2 og 2 ca. i 2 timer. Det var super nice. Da vi så var færdige gik vi ned til der, hvor vi skulle spise. Det var på en mexicansk restaurant vi spiste, og vi var der længe, vi snakkede. Da vi var færdige, tog vi toget ind på Hovedbanegården, og der gik vi på Istedgade. Alle drengene gik og kiggede samtlige porno butikker og spurgte, om de måtte komme ind og købe.

Torsdag

Torsdag skulle vi have alle vores ting med hjem, så vi tog ind på Hovedbanegården, hvor vi skulle stille vores bagage. Og så skulle vi ud og gå og se Christiania. Bagefter fik vi tid inde på Strøget. Der skulle vi også gå sammen, det var lidt kedeligt, så vi tog S-toget ind til Fisketorvet og gik rundt der. Inden vi skulle med toget hjem, skulle vi også på museum. Det var dødsygt. Vi skulle ind på Strøget igen, da vi skulle spise. Vi skulle spise på noget med pizza, og det var nu også meget godt. Da vi var færdige, skulle vi med toget. Det var hyggeligt, vi snakkede, og der var nogen der sov, men det var nu meget sjovt.

Gitte A

UGE 49: JULEWEEKEND



En af de første bliveweekender var i december. Den begyndte med en hyggeaften med sodavand og chips på bordene. Med høj musik og dæmpet belysning, hvor alle løb rundt nede i hallen og morede sig. Nogle dansede, og nogle sad i sofaen og snakkede, og andre igen løb rundt nede i hallen og spillede bold. Det gik aftenen fint med.

Dagen efter havde vi nogle arrangementer af forskellige slags, som vi selv måtte bestemme, om vi ville deltage i. Der var noget for enhver, både noget kreativt, men også noget "ren hygge".

Der var f.eks. bolsjeværksted i vores fysiklokale. Der lavede vi bolsjer sammen med Linda. Der var alle mulige forskellige slags. Der var pebermyntesmag, jordbær-, cola- og alt muligt andet. Vi kom derover, og så havde Linda



stillet op, så vi bare skulle rulle det - og skære bolsjerne ud. Det smagte godt, syntes Søren.

Det eneste jeg lavede i den weekend var at lave bolsjer og snakke med lærer Kristian. Det var "Mega hyggeligt", jeg fandt ud af en ny side ved Kristian i den weekend; fortæller Martin. Henrik lavede heller ikke noget, det vil sige "Jeg gik rundt og så hvad alle de andre lavede og snakkede med dem. Det var jo weekend, så man vil jo gerne slappe lidt af. Det var hyggeligt. Det var en god weekend."

Rikke, Søren og Daniel

CASINO 2010

Lige efter vi kom tilbage fra juleferien, havde vi den første aften Casino. Det var en sjov start, som vi her vil skrive lidt mere om.

Nytårsmiddag

Bordene: Vi måtte selv bestemme, hvor vi ville sidde og hvem det skulle være med. Vi sad ca. fem eller seks ved bordene, fordi der også skulle sidde en lærer ved hvert bord.

Servering: Det var lærerne, der skulle servere for os, det var meget hyggeligt.

Maden blev lavet af: Sonja og Mette.

Maden bestod af: Forret: Kyllingesalat med karry. Hovedret: Oksemørbrad, rødvinsauce, kartoffelrøsti, bagte rodfrugter og salat. Dessert: Brownies med vanilje is. Ummm☺

Taler: Kirsten skulle holde tale, den var meget lang.



Indgang

Da vi havde spist, skulle vi ned i hallen og spille nogle spil. Vi kunne ikke bare komme ind i hallen, for lærerne skulle lige gøre klar til at vi skulle ind. Vi skulle have taget nogle billeder, inden vi kunne komme ind, men man skulle stå sammen med nogle, når billedet skulle tages. Der var nogle, som var pæne i tøjet og andre som bare var i deres normale tøj. Nogle prøvede at få nogle gode billeder, mens andre lavede sjov med deres billede. Da vi så havde fået taget billeder, fik vi en pose med nogle træbrikker og 2 sedler til baren. Det var meget godt, at vi fik taget billeder, for så blev der taget et billede af alle, og så kan alle se tilbage på denne gode aften.



Baren

Da vi kom ind hallen, var der mange spil. Der var også en bar, hvor man kunne komme op og sidde ved, hvis man havde tabt alle sine brikker, eller bare sidde og få en lille pause fra alle spillene.

Mette og Kristian var ved baren hele aftenen og delte drinks ud, men hvis vi skulle have en, skulle man have



en seddel, som vi fik, da vi kom ind. Senere på aftenen kom der også dans henne ved baren, men selv om der var hygge ved baren, var der stadig mange som hyggede sig ved spillene. Drinksene var ikke lige de bedste, men det er jo også svært at finde noget, som alle kan lide. Hyggen ved baren var måske noget af den bedste der var hele aftenen, for der var en rigtig god stemning, og ingen kan blive sure, når Kristian er der med hans skøre humor.



Spillene

Lærerne var dem, der gav jetoner ud til eleverne. Man fik lige mange jetoner, og de var dem der sad ved bordene, men ikke ved poker. Der var det elever, der sad der, for læreren vidste ikke noget om poker.

Der var de her spil:

Poker: Der var 2 poker borde, der hele tiden var fyldt op.

Rolulette: Var der også 2 borde, og der var altid plads ved roulette bordene.

Halv 12: Halv 12 bordene var også fulde.

Terningspil: Der var også et terningspil.

Fyrværkeri

Hvem det skød det af: Der var nogen, der skød det af, for os. Sådan vi ikke skulle komme til skade. Det var nogen, der havde styr på det.



Raketter: Det var virkelig rigtig flot.
De skød det af: På den lille fodboldbane.

Malene, Søren og Martin – Danskhold 4

DER VAR EN GANG EN DRENG, SOM FIK EN LILLESØSTER MED VINGER



På Vrigsted efterskole 09/10 blev musicalen "Der var engang en dreng, der fik en lillesøster med vinger" opført. Forventningerne til musicalen var tårnhøje og med god grund. Alle eleverne havde hver sin plads for at få musicalen til at køre. Her vil vi skrive om de forskellige værksteders forløb igennem musicalugen.

Scenograferne

I scenograferne skulle vi bygge en scene af paller. Vi skulle også have lavet nogle stålwirer, som blev spændt ud over scenen og som en skuespiller, der spillede baby skulle op og hænge i. Der var også nogle kulisser, som skulle laves og males. Det sjoveste, vi skulle lave, var en bil. Bilen fik racersæder, rat, forlygter og et roterblink og blev malet med guld.





Danserne

Vi fik i dansegruppen selv lov til at bestemme koreografien i dansenumrene, men vi fik rettet noget af det til. Det var en hyggelig uge, og det var meget sjovt at danse. Vi dansede til seks numre ud af syv numre, og vi havde godt styr på det efter nogle dage. Vi var ti dansere og så endte det med, at der kom to fra kostumeafdelingen og dansede med.



Korsangere

I år var vi en dreng og ti piger i koret. Vi var meget foran med at øve sangene i starten, men det var også godt nok, for vi hyggede os meget, og vi sad tit bare og snakkede. Men når Kristian mente, vi skulle tage det seriøst, så gjorde vi det. Sangene blev gode og flere sang solo.



Café og medie

I en af grupperne stod vi for en hyggecafé og for at tage billeder og lave små film. Da vi startede cafeen op, tænkte vi, at det skulle være en klassisk café i røde farver, så vi lagde røde duge på, som vi også brugte på de to store vinduer i loftet, så det fik sådan et rødt skær. I cafeen serverede vi aftente. Om dagen satte vi en film eller musik på. Om aftenen var der håndbold eller andet på storskærm, og så åbnede vi kiosken i cafeen, så vi kunne købe slik og sodavand. Cafeen var et stort hit, og det samme var den film, der blev lavet om musicalugen.



Kostumer og kulisser

I krea skulle vi stå for skuespillerne og dansernes kostumer, og vi skulle også male kulisserne og andre små ting til



scenen. Vi skulle for eksempel lave vinger til Lille og lave en fisk, der skulle hænge i loftet i en scene under vand.

Skuespillerne

Skuespillerne øvede, og det gik ikke så godt i starten, men det blev bedre dag for dag. I løbet af ugen begyndte vi langsomt at øve med lys og kostumer. Vi arbejdede hårdt, men hyggede os også, indtil vi nåede generalprøven, hvor vi skulle til at tage det lidt mere seriøst. Det blev selvfølgelig godt, for vi havde jo været i gang siden skolestarten i august på valgholdet "musical".



Sceneteknik

En gruppe elever skulle være bag scenen, og da den var stillet op, kunne vi begynde at se skuespillet. Imens skuespillerne øvede, skulle vi skrive de ting ned, som skulle ind på scenen, og hvornår de skulle ud igen, og hvem der skulle have hvilken mikrofon. Der var også nogle lys- og lydfolk, som bl.a. skulle have lyden klar, når der skulle danses, have lydeffekter klar, og vide hvornår scenen var slut, så lyset kunne slukkes og dem bag scenen kunne løbe ind med deres ting til næste scene. Man skulle skynde sig at hente de ting, som skulle ud, og ind med ting til næste scene.



Forestillingerne

Onsdag aften havde vi besøg af elever og lærere fra Bråskovgård Efterskole. Torsdag eftermiddag havde vi besøg om af Skolen i Midten, og senere om aftenen kom vores forældre og så det. Stemningen var meget høj og spændt både foran





scenen og bagved scenen. Efter hver forestilling gik alle elever op på scenen og bukkede og præ-senterede lærerne, og til sidste forestilling gav vi elever lærerne blomster. Søren Lindvig som var instruktør sagde, at det ville blive den bedste musical skolen havde lavet, og torsdag aften stillede Søren sig op på scenen efter forestillingen og sagde til familier og venner, at

det var blevet den bedste forestilling nogen sinde. Musicalen var blevet en succes, som alle var stolte af.

Danskhold 6

SKILEJRSKOLE SÄLEN, SVERIGE



UGE 13: TEMADAGE MED "INNOVATION"

I uge 13 havde vi temadage, hvor der blandt andet var orienteringsløb, modeshow, værksted med brobygning, musikværksted og aktivitet i hallen.



Jeg var selv med til at lave orienteringsløb. Vi havde Troels. Vi tog nogle billeder, som de andre på skolen fik. De skulle finde ud af, hvor billedet var taget henne, og så skulle de løbe hen til posten, hvor der var hængt et ord på. Til sidst havde de samlet en hel sætning, som de skulle aflevere, og så kontrollerede vi, at det var rigtigt.

Jonas

Vi var delt op i 12 grupper på brobygningsholdet. Vi fik at vide, at vi skulle ind på internettet, hvor vi skulle finde, hvor mange broer, der var i Danmark, og hvor de forskellige ligger. Så skulle vi ind til Mette og Bent og placere broerne på et Danmarks-



kort på "Nettet", og se hvor få fejl vi kunne få. Vi var helt nede på 6 fejl.

Casper

Da vi var færdige med det, skulle vi bygge en bro af nogle lister, vi fik udleveret. Mathias og jeg var de første, der kom i gang med at bygge broer. Vi havde kun tape og snor til at samle broerne med. Det gjaldt om at få den mest stabile og holdbare bro. Til sidst skulle vi se, hvor meget de kunne bære, inden de knækkede.

Kim



I Musik fik vi valget om vi ville spille, eller om vi ville lave elektronisk musik. Så blev vi opdelt i to hold, og så gik vi i gang med hver vores. Jeg spillede bas i et musikstykke, vi kaldte AGF. Det havde vi selv komponeret. Det andet hold lavede musik via computer. Det lød meget godt, men jeg synes alligevel, at vores egen naturlige musik lød bedre. Sidst på ugen fremlagde vi det for hele skolen.

Lars

Jeg var med i modeshowet. Da vi kom op i Krea, sagde Linda, at hun skulle snakke med os om, hvad vi skulle lave kjolerne af. Vi troede selvfølgelig, at det var stof, men det hele skulle laves af plastic og sække. Vi skulle cirka lave tre sæt hver, som vi skulle præsentere for hele skolen i et kæmpe modeshow. Vi skulle fortælle noget om de kjoler, vi havde lavet, og hvorfor vi havde lavet dem.

Camilla

Om onsdagen var vi på Kragelund Efterskole og så et stykke, som de havde gjort klar i løbet af hele ugen. Det hed Midt om Natten. Det var meget godt. Efter stykket var færdigt tog vi tilbage på efterskolen og fik påskeferie.

Brobygningsklassen

SYDSLESVIGSKE ELEVER PÅ BESØG UGE 16 og 17



Mit navn er LEA. Jeg kommer fra Tyskland, og jeg er en del af det danske mindretal. Jeg var gæst på Vrigsted Efterskole, og jeg var der i to uger.

Jeg har oplevet mange spændende ting. Hverdagen på Vrigsted er anderledes, end jeg havde tænkt. Inden jeg kom, tænkte jeg, at det var større, og at der var flere elever.

Man har skole i mange timer hver dag. Men at man kan vælge 3 forskellige valgfag, det synes jeg er godt.

Det var sjovt at gå på efterskole, og jeg har fundet mange nye venner. Jeg har lært en masse. Når jeg er i niende eller tiende vil jeg måske også på den her skole. Tak fordi jeg måtte besøge jer.

Lea, Jes Kruse skolen

Det var meget sjovt at sove i et værelse, som jeg ikke kendte nogen i. Først tænkte jeg, at det ikke bliver til noget, men de var så gode ved mig. Næste dag var jeg meget overrasket, at de kun bruger bærbare computere. Undervisningen var meget sjov. Jeg synes, at det er meget sjovt, at de har så mange valgfagstimer. I vores skole har vi kun to valgfagstimer om ugen. I weekenden var vi kun 6. Men det var meget sjovt. Mandag skulle jeg flytte i Hytten. Der er det meget sjovt, og jeg fik nye værelseskammerater. De er meget gode ved mig. Jeg er meget ked af, at jeg skal hjem igen. Det var meget sjovt at være på en efterskole.

Florian, Jes Kruse skolen

Da jeg ankom til Vrigsted Efterskole og fik vist mit værelse, var mine værelseskammerater ikke der. Så jeg blev vist rundt sammen med de andre tyskere.

Det er sjovt med skolen her, at man arbejder i alle timer med en computer. Jeg synes, at det er sjovt med efterskolen, at du har så mange valgfag.

Delf, Jes kruse skolen

SYDSLESVIGSKE ELEVER PÅ BESØG UGE 12 og 13



Hvordan er det at være på besøg der?

Det er meget sjovt at være på besøg på efterskolen. Vi blev hjerteligt modtaget og havde med det samme nogen venner.

Hvordan var timerne på efterskolen?

Timerne var for det meste nemt, men også lidt anstrengende. Lærerne var rare og sjove, og det var også sjovt at samarbejde med de andre elever fra efterskolen.

Hvordan var maden?

Spisetiderne var som hos os derhjemme. Maden smagte meget godt, og der var også nok til at blive mæt.

Hvordan var weekenden?

Weekenden var meget sjov og rolig. Der var ikke så mange, men det var også rart, at alle ikke var der.

Kunne man lave noget i pauserne?

Ja, det kunne man. Man kunne gøre en masse ting, fx spille billard eller gå på værelset.

Der var bare super på efterskolen, og vi vil alle gerne komme efter sommerferien. Tak for at vi måtte besøge jer i Vrigsted.

Maria, Jana, Cedric og Melf fra Sønderbrarup danske skole

KRAGELUNDLØBET 2010

Tirsdag den 11. maj tog nogle elever fra Vrigsted efterskole til Kragelund for at løbe og have det sjovt.

Vi blev hentet i en lille bus på skolen kl 18:02.

Betina, Thomas O og Peter løb 10,5 km. Der var også nogle der løb 3,9 km, som jeg gjorde.

Det var rigtig sjovt. Du bør være med, næste gang du får chancen.

Dianna Wöhler



ELEVFORENINGEN



Det er med en vis beklagelse at vi må meddele, at Elevforeningen og Vrigsted Efterskole har besluttet at nedlægge elevforeningen.

Dette kommer dog ikke til at have indflydelse på de arrangementer, som danner rammerne for at møde sine tidligere efterskolekammerater.

Der vil fortsat være en gensynsdag i slutningen af oktober, hvor de seneste 3 årgange vil blive inviteret, og der vil fortsat være en gammel elevdag for alle skolens årgange.

Disse arrangementer vil i fremtiden blive varetaget af personalet på efterskolen.

Tak til de gamle elever, som har lagt et stort stykke arbejde i elevforeningen.

Vi vil i stedet for elevforeningen oprette en **venskabskreds**. Medlemskabet koster 20 kr. pr. år, og du vil så modtage invitation til gensynsdag, gammel elevdag og modtage årsskriftet i slutningen af skoleåret.

Vi ses i skoleåret 2010/11: Gensynsdag: lørdag 30. oktober 2010
Gammel elevdag: lørdag 14. maj 2011

Venlig hilsen
Britta Brigsted
Skolens repræsentant i elevforeningen

ELEVER 2009-2010

Navn	Adresse		Telefon
Alexander Garly	Bøllegård Alle 15V 2 tv	2400 København NV	39 67 04 04
Amanda L.L.H. Jørgensen	Podersvej 5	6622 Bække	30 54 80 76
Anders D. Christensen	Fyrrevejen 29	4180 Sorø	58 18 68 28
Anders J. Christensen	Brynet 74	Bramdrupdam 6000 Kolding	75 56 88 05
André Engstrøm	Stjærvej 18	Storring 8464 Galten	86 95 07 05
Anja S. Mäkinen	Elme Alle 21	2650 Hvidovre	36 34 16 24
Anna K. Sørensen	Esvej 17	8700 Horsens	75 64 01 42
Betina A. Munk	Haderslevvej 133	6000 Kolding	75 53 83 47
Camilla Laursen	Kollegievænget 10D st tv	8700 Horsens	60 16 64 83
Camilla N. Laursen	Borberggade 55	Hjortsvang 7160 Tørring	75 67 62 48
Casper Mærsk	Solsortevej 1	Over Jerstal 6500 Vojens	74 54 52 52
Christian W. Skovgaard	Skovsbovej 9	Nårup 5690 Tommerup	64 75 20 19
Daniel I. Hartmann	Tiphedevej 2	7200 Grindsted	76 72 06 00
David Sørensen	Urmagerstien 16 3. th.	2300 København S	52 17 69 27
Dianna Wöhler	Stationsvej 20	8330 Beder	86 93 70 26
Frederikke E. Dinnsen	Åbenråvej 41	6000 Kolding	75 53 75 34
Gitte K. H. Andersen	Brondbjergvej 3	6990 Ulfborg	97 48 43 21
Gustav B. Bondesen	Egebjergvej 60	8751 Gedved	61 39 44 79
Henriette H. Jensen	Ryvangsalle 8	8700 Horsens	41 42 09 12
Henrik S. Nielsen	Langgade 23	8350 Hundslund	75 68 21 37
Jens L. Knudsen (Avaava)	Attartu 10	3905 Nuussuaq Grønland	522339
Jeppe K. Andersen	Kobbermosevej 14	Kingstrup 5591 Gelsted	64 49 25 40
Jesper H. Jensen	Klintevænget 18	5620 Glamsbjerg	64 72 37 12
Jonas N. Bram	Adelvej 10	Bæk 6500 Vojens	74 87 11 51
Jonathan M. M. Basse	Bredgade 7	8300 Odder	86 54 55 25
Katrine H. Sørensen	Stationsvej 7	8781 Stenderup	75 68 14 67
Kevin H. Ebbesen	Toften 15	Filskov 7200 Grindsted	75 34 82 95
Kim K. Madsen	Gunnar Madsens Gade 22	Gylling 8300 Odder	86 55 13 16
Kim W. Rasmussen	Rosenkrantzvej 7	Ålum 8920 Randers NV	86 45 46 71
Kristoffer R. Hansen	Engparken 33	6580 Vamdrup	40 52 58 59
Lars A. Lindberg	Hasselhaven 45	8520 Lystrup	86 22 43 75
Lasse B. Søholt	Snærildvej 82	8300 Odder	51 28 24 40
Lasse Rasmussen	Dalgårdsparken 41	8543 Hornslet	86 97 52 92
Linette Boysen	Gyvelvej 5	Hørby Skoleby 9500 Hobro	96 57 40 12
Louise E. Hansen	Hanekjær 22	4660 St. Heddinge	56 50 30 44
Louise E. S. Sørensen	Vårkærvej 28 1. th	8260 Viby J	86 14 99 46
Louise S. Precht	Verstvej 34	6040 Egtved	75 55 12 77
Malene H. Haarby	Kirkeløkken 51	Nr. Søby 5792 Aarslev	62 62 52 64
Malene L. Petersen	Solskrænten 4	8220 Brabrand	86 26 22 41

Navn	Adresse		Telefon
Malte G. Koch	Steveltvej 30		6100 Haderslev 29 84 71 83
Maria D. Hansen	Østergade 15A		8700 Horsens 86 59 02 27
Martin Busch	Dysse Ager 25A		6580 Vamdrup 23 96 85 16
Martin I. Kristensen	Galgebjergvej 23A	Voerladegård	8660 Skanderborg 75 78 25 62
Martin L. Poulsen	Thit Jensens Vej 2		6000 Kolding 75 54 12 17
Martin Lorentzen	Lovbyvej 2		8700 Horsens 75 61 48 09
Martin Vestergaard	Nebsager Kirkevej 28		8783 Hornsyld 75 68 89 88
Mathias H. Mikkelsen	Torshøjvænget 22		8361 Hasselager 86 28 37 81
Mathias K. H. Larsen	Byagervej 62B		8330 Beder 86 93 62 36
Mathias U. Nielsen	Beringsvej 72		8700 Horsens 28 92 11 16
Mia Hansen	Fjordparken 3		8700 Horsens 75 63 00 84
Michael H. Nielsen	Dalagervej 122		8700 Horsens 75 63 10 93
Michael P. Sell	Egeskov Skovvej 10	Egeskov	7000 Fredericia 75 92 22 12
Michael V. Andersen	Nørregade 45		8783 Hornsyld 75 68 53 56
Mick M. Sørensen	Næsgade 14		5610 Assens 35 11 00 77
Mikkel V. Larsen	Lysagervænget 14		8722 Hedensted 21 69 51 40
Mogens S. P. Jensen	Korskærvej 6 2. th.		7000 Fredericia 21 19 32 20
Morten H. Rytter	Sdr. Vilstrupvej 75D	Sdr. Vilstrup	6000 Kolding 26 74 90 08
Morten L. Rasmussen	Lindevej 2		8783 Hornsyld 20 40 43 51
Nadia G. Jensen	Christianslund 100A		8300 Odder 86 55 99 19
Nadia M. Aadahl	Mesing Hedevej 2	Mesing	8660 Skanderborg 24 40 01 12
Nichlas Jørgensen	Menuetvej 4		8700 Horsens 22 66 94 55
Nicklas B. Jørgensen	Vingstedvej 66		7182 Bredsten 28 93 02 00
Nicklas D. Jensen	Borberggade 41		7140 Stouby 76 74 84 34
Nicolai F. Rasmussen	Svanlevvej 85	Kolt	8361 Hasselager 86 28 09 17
Nina Arens	Saturnvej 44		8723 Løsning 75 79 04 79
Patrick B. Jørgensen	Vingstedvej 66		7182 Bredsten 28 93 02 00
Peter M. Ravn	Risbøge 18	Højrup	6640 Lunderskov 75 55 91 33
Rasmus I. J. Madsen	Samsøvej 3	Baaring	5466 Asperup 64 48 18 11
Rikke M. Jacobsen	c/o Tove Henriksen	Pindsende 26	5610 Assens 29 61 80 32
Sabrina L. Pedersen	Tingvej 13		8950 Ørsted 86 48 87 04
Sebastian N. L. Jensen	Hovedgaden 12C		8641 Sorring 86 95 76 95
Silvia H. Nielsen	Klørvervej 4		5500 Middelfart 64 41 54 24
Simon B. Laursen	Nørremarken 36		5881 Skårup 88 20 49 80
Sofie L. Rasmussen	Klostergade 45 1.		5600 Fåborg 61 86 80 91
Søren H. Petersen	Østerbyvej 21		8310 Tranbjerg 86 29 90 36
Søren Mikkelsen	Jernbanegade 20 st.		7130 Juelsminde 24 48 07 82
Søren Rishede	Venneslaparken 162		8300 Odder 86 54 62 10
Thomas C. Olsen	Bodøvej 114		8200 Århus N 86 10 85 19
Tomas Pedersen	Hårupvej 27		8740 Brædstrup 35 10 89 98
Torben Andersen	Rostvedvej 13	Rostved	8410 Rønne 86 37 37 24
Trine Johansen	Elbæparken 49D		7080 Børkop 27 51 81 84

SÄLEN MARTS 2010

